

# KRONIEKEN VAN OVERASSELTSE FAMILIES

## DOOR WIM VAN DREUMEL

### (1910-1997)

Onze overleden dorpsgenoot Wim van Dreumel schreef rond 1996 korte kronieken van de Overasseltse families zoals hij die kende. Deze teksten werden onlangs door zijn zoon Franz teruggevonden. Via Hennie van Lin Sr. kwamen ze bij Jo Loeffen, die het handschrift omzette in machineschrift.



#### De schrijver:

Wim van Dreumel werd geboren op 18 december 1910 in Hatert op 't landgoed "Heidepark" de Goffert. In 1916 verhuisde het gezin naar Escharen. In 1920, op 9-jarige leeftijd, verhuisde hij met zijn ouders naar boerderij "de Zomp" in Overasselt. Toen hij met Anna Gommers trouwde ging het echtpaar aan de Oude Kleefsebaan wonen. Daarna verhuisden ze in 1942 naar zijn ouderlijk huis "de Zomp" aan de Tempelstraat, in 1962 naar de Valkstraat en tenslotte in 1994 naar de Mgr. van de Burgtstraat. Hij overleed op 85-jarige leeftijd in Overasselt op 14 april 1997.

#### Toelichting en verantwoording

De schrijver heeft een systematische aanpak gekozen. De verschillende families zijn alfabetisch gerangschikt. De kronieken beginnen bij de familie Arts, gevolgd door van de Burgt, van Casteren en zo verder. Helaas heeft hij dit project niet kunnen afronden. Waarschijnlijk heeft hij er aan gewerkt tot zijn dood in 1997. Hij was toen gevorderd tot de letter J van de familie Janssen.

De redactie heeft er voor gekozen de originele teksten ongewijzigd weer te geven, inclusief schrijffouten en het soms bijzondere gebruik van leestekens zoals punten en komma's. Ter toelichting zijn soms voetnoten toegevoegd. De foto's zijn afkomstig uit het archief van de Werkgroep Historie Worsum of beschikbaar gesteld door leden van de beschreven families.

De redactie is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden.

#### Overzicht families

Arts	Burgt, van der
Casteren, van	Derks
Dijk, van	Dinnissen
Dreumel, van	Duijghuisen
Eldonk, van	Festen
Fleuren	Gerrits
Gijsbers	Groenen
Geutjes	Haare, van
Haren, van	Hendriks
Hermsen	Hubers
Jacobs	Janssen

## Familie Arts



2014 "Johannahof", Schoonenburgseweg 35

De Familie Arts woonde op de hoek van de Schoonenburgseweg en de Rotsestraat<sup>1</sup>, de oudste fam. Arts in 1920, hun kinderen waren allen geboren voor 1900, Marinus Arts woonde toen nog in het stamhuis, daar was voorheen café en smederij, vandaar de naam Ieske de smid, Frans de smid, en de dikke smid, Toon was de vader van Jan de smid die hun smederij hadden ook aan de Schoonenburgseweg waar nu van Elst woont en Jan later z'n zaak met bakker Dinnissen, hoek Hoogstraat - Kruisbergseweg<sup>2</sup>, daar werd hun zaak grondig gemoderiseerd, een grote winkel werd er aangebouwd, waar alle huishoudelijke artikelen te koop werden aangeboden, thans drijf kleinzoon van Toon de dikke smid die zaak en voor verdere uitbreiding zijn ze nu ook op het industrieterrein in Heumen-Malden.

Bij de Fam. Arts was ook nog ene Wim die in de Reek met 'n zaak begonnen is en natuurlijk waren er ook vrouwen in die familie, maar waar alle gebleven zijn is niet bekend

Dan waren er ook nog Jac en Thé, Jac trouwde een dochter van Toon van Raaij, en kocht de boerderij van C Kersten aan de Valkstraat 26, uit dat gezin 5 kinderen geboren 3 zonen en 2 dochters, de oudste is in de verpleging gegaan en de jongste van de twee is getrouwd met Jansen van de Misbeek ene rozenkweker.

---

<sup>1</sup> Johannahof

<sup>2</sup> Nu bloemenwinkel "Merapi"



1985 Anton Arts en Annie Kesseler

Antoon en Jac hebben twee zussen, dochters van Theitje van Keseler getrouwd, Antoon is op Worsum gaan wonen, bij van Keseler in<sup>3</sup> en Jac is op de boerderij gebleven, da'n was er nog Harrie die trouwde met de dochter van Tontje Theunissen, hij heeft een vak gekozen en is bij Stork in Boxmeer terecht gekomen. Bij de familie Arts op den Schoonenberg was nog ene Thé die bij de dijkdoorbraak<sup>4</sup> de dorps bewoners te paard kwam informeren, hij heeft later nog een vrouw gezocht in Groesbeek en is daarmee in Heumen gaan wonen, dat gezin is kinderloos gebleven.



2014 Schoonenburgseweg 37

Dan was er Frans Arts die was getrouwd met 'n dochter van Dot Thijsen uit Malden, uit dat huwelijk werden 6 kinderen geboren, 4 zonen en 2 dochters o.a Antoon, Piet, Wim en Harrie en Toos en Riek. Ze woonde ook op de Schoonenburgseweg

---

<sup>3</sup> Hooge Hof, Worsumseweg 6

<sup>4</sup> 31 december 1925

waar nu nog de kleinzoon Louwie met zijn gezin woont.

De tweede familie Arts woonde in 1920 in de buurtschap "de Hei", ook 'n oude stam meestal voor 1900 geboren, de vader was Bertus Arts gehuwd met 'n zus van Jan van Uden den beroemde huisslachter, in dat gezin ware 5 zonen en een aantal dochters, 3 jongens hebben hun toekomst opgebouwd in 't aangrenzende dorp Heumen dat waren Jan -Ton en Hentje, de eerste 2 leefde voort in het boerenleven en nummer 3 was timmerman Jan en Ton hadden vrouwen uit Heumen van de Verhoevens en Hentje z'n vrouw was 'n dochter van de molenaar van Groot Linden, genaamd Klaasen, dan was er nog Beer Arts, die was getrouwd met Tonia de koster 'n zus van Wim en Tien die nog in het geboortehuis wonen Béér runde 'n transportbedrijf voor vee en vrachtvervoer, dan was er ook nog Piet die was gehuwd met Cato van de Burgt, 'n tante van Mgr Herrculus van de Burgt, 'n tijd na het overlijden van Cato is Piet hertrouwd met 'n zus van mij (Wim van Dreumel) met Tonia van Dreumel, waar de meisjes van de Familie Arts gebleven zijn is me ook minder bekend.



*Ca. 1930 Gezin van Bertus Arts en Anna Toonen  
Achter: Toon, Marie, Dorus, Chris, Frans, Anna, Mina, Ben, Netje  
Voor: Tonia, Bertus, Anna Toonen, Thij*

De derde Familie Arts weer 'n groot gezin, maar nog al wat jongens die zijn rond de jaren 1910 in Overasselt komen wonen, de oudste van de kinderen zijn elders geboren b.v. in Heumen, ze hebben intrek genomen op den Hamelsberg waar de rest tot leven is

gekomen, er waren in totaal 5 jongens en 'n dito aantal meisjes, Thei -Ton en Frans zijn in het boerenvak gebleven, Does ook wel maar die trok rond met zo'n grote dorstkast langs de boerderijen om het koren te dorsen en de jongste van de jongens koos het als timmerman en later aannemer drie van de 5 zonen hadden het aardseleven verwisseld met het eeuwige de oudste dochter Mina woonde als dienstbode op de boerderij de Sleeburg bij van de Groes, nadat de vrouw van de Groes 'n behoorlijke tijd was overleden is Thei van de Groes hertrouwd met z'n dienstbode, dan was Cris en Marie die van mijn leeftijd waren, Cris heeft Overasselt verlaten de twee<sup>5</sup> jongste kozen voor het klooster leven, inmiddels waren de ouders ook overleden en Marie bleef op het bedrijf over, die trouwde toen met Pietje de zoon van Piet Ouwens en samen zetten ze 't bedrijf voort maar niet lang daarna is Pietje gestorven.



*2011 Boerderij "De Poel", Garstkampsestraat 4*

De 4de Familie Arts woonde in het dorp dat was Gratje Arts. of te wel Gratje de Poel zo hete de boerderij, Arts gehuwd met Marie Gijbers, afkomstig van de boerderij de Molenberg aan de Oude Kleefsebaan, dat gezin bestond uit vader en moeder en 2 zonen en 2 dochters Piet en Marie zijn vrijgezel gebleven, Jan trouwde met Dien Lucassen uit Malden en bouwde een nieuw huis aan de Garstkampsestraat, waar thans de dochter Marietje met Walter Derks woond. De oudste zoon is met een tuinderij

<sup>5</sup> Vergissing door Wim van Dreumel: drie

begonnen ook aan de Garstkampsestraat en de tweede zoon is met 'n dochter van Wim Sengers ingetrouwd

Bij Gratje Arts was was ook nog 'n Dien die op de boerderij is gebleven en getrouwd is met Hent Lucassen en stichte daarook weer 'n gezin, daar zijn wel 'n stuk of 6 kinderen geboren

De 5de Familie Arts hijzelf was al dood in 1920 voor die tijd was hij de politie van het dorp dat gezin bestond uit 3 zonen en 1 dochter de jongens waren Gerrit, Harrie en The en de dochter was Drika, toe hij zelf nog in betrekking was, woonde dat gezin onder het oude gemeentehuis aan de Schoonenburgseweg, maar toen waren de voorzieningen niet zoals vandaag en ze moesten hun woning gaan verlaten ze zijn toen terecht gekomen in dat oude krot van Thi van Sis of te wel Thi Tijssen Claase de dochter Dot was nog bij haar er werd 'n dubbel woonhuis van gemaakt, toen die Familie Arts, door trouwen en overlijden ten einde was, want immers trouwde Gerrit met Drika Josemanders waar hij bij introk.



*Laatste bewoonster Kee Tijse Claase - Fleuren, Zilverbergweg. Gesloopt 1972*

Harrie bouwde 'n huisje voorbij Derks aan de Garstkampsestraat en trouwde met Anna van Tieske Faasen en Thé is erg jong gestorven, dan was er nog Drika met moeder. Drika trouwde met Cornelus Theunissen een broer van Pater Beda en nam moeder mee nadien is in die halve woning Martien van Dijk begonnen na enkele jaren is die verhuist naar Nederasselt 'n poosje

heeft er nog ene van Boxel ingewoont en nadien is er Bertus Jansen met Toon Vink begonnen die hebben er de hele zaak gesloopt en 'n nieuw huisje gebouwd, Bertus en Toos zijn inmiddels in 'n bejaarde woning terecht gekomen en Bertus heeft z'n huis verkocht aan z'n schoonzoon die met Bertus oudste dochter getrouwd is en nog wel 'n neef van me is.

### Familie van der Burgt



*Stamhuis familie van der Burgt, Oude Kleefsebaan 74. Gesloopt 1969*

Aan de Oude Kleefsebaan woonde 'n familie van de Burgt, in 1920 waren de meeste kinderen al uitgevlogen, 'n paar woonde er toe nog in 't stamhuis, de ouders waren Lourentius van de Burgt en z'n vrouw meisjes naam was Rosmalen, zij was 'n zuster van Hent Rosmalen of te wel Hent den dekker, hij was in zijn jonge tijd rietdekker geweest, daar stamde Cornelus Rosmalen als enige zoon van af die later getrouwd was met Tonia van Zwam uit Wijchen.

In 't gezin van de Burgt waren geboren 6 zonen en naar ik meen evenveel meisjes, 4 van de jongens zijn in Overasselt blijven wonen, eentje is er naar Duitsland getrokken en ene is er op Alverna gaan wonen, Jan is dicht in de buurt gebleven, ook aan de Oude Kleesebaan z'n vrouw was een zus van Piet van Hout van den Hamelsberg die in vroeger dagen met de kar en paard langs de boeren ging om den tient<sup>6</sup> op te halen b.v. rogge of tarwe, Jan met z'n vrouw stichte daar ook

<sup>6</sup> Soort pacht in natura

weer 'n groot gezin enkele ervan zijn er nu al overleden, Louw - Jan en Piet hebben 't tijdelijke met 't eeuwige verwisseld, Jan koos voor het priestersleven en trok naar het missiegebied en was er zover gevorderd, was er als Bischoep den Heer diende de oudste dochter Marietje heeft als Zuster Herculana heel wat jaartjes in de missie doorgebracht.

Uit de oude stam van de Burgts was er Willem die aan de Kasteelstraat terecht gekomen is hij stichte daar 'n gezin waar uit 3 kinderen geboren werden, Zoon Piet, Marie en Sientje dan was er ene Hent die trouwde met Anna van Haren en hebben gewoont op de Kraaienbergh dat gezin telde 5 kinderen, Ben - Cor - Louw en Jan en Sientje die is helaas vroeg gestorven.



Ca 1955 "Bloemershof"  
Foto collectie Bennie van Langen

Dan gaan we over naar Toon van de Burgt die z'n vrouw was 'n zus van de directeur van de melkfabriek die zijn begonnen op de Bloemenhof<sup>7</sup> op Worsum waar de meeste kinderen geboren zijn, later kocht Toon 'n stuk grond van Van Eldonk aan de Sleeburg en bouwde er 'n nieuw huis op, hun gezin bestond uit 4 zonen en naar ik meen 7 dochters.

Van Cornelus die naar Duitsland getrokken is me weinig bekend en evenzo van Piet op Alverna, van de meisjes zat toen eindelijk Cato alleen in 't stamhuis daar is toen Piet Arts heengegaan, van wilde gij mien, dan wel ik ouw.

Er woonde ook nog 'n familie Berends hier in

Overasselt, 't gezin was 'n hij en zij met 'n geestelijk gehandicapte zoon, die hebben gewoont daar aan de dijk waar later de familie Schel neergestrekken zijn, Berend was in 1920 al 'n man op leeftijd hij heeft daarom ook niet lang meer geleefd. Hij leek sprekend op paus pius 12, vandaar dat hij zijn bijnaam kreeg van Jan Berends de Paus toen die dood was is z'n invalide zoon in 'n inrichting geplaatst en z'n vrouw heeft onderkomen gevonden in Beers bij de Zusters van Liefde.

### Familie van Casteren



Ca. 1945 Jan van Casteren en Theodora Peters

Daar woonden familie van Casteren 't eerste huis links van de Donderbergweg in de hei, hij zelf kwam oorspronkelijk van Schaijk, hij reed in z'n jonge tijd de Postkoets van Braband naar Nijmegen, op z'n zwerftochten is hij beland in 't eerste huis op de Donderbergweg aan de rechterkant bij de familie Peters, van Casteren kreeg verkering met een van de dochters van de familie Peters en is er later mee getrouwd en trokken in het huis aan den overkant van de weg, daar stichten hun beiden 'n gezin en werden 3 zonen en 3 dochters geboren, 't was nogal 'n gezin, want toen de meisjes al op 'n mooie leeftijd kwamen kozen alle drie voor het religieuze leven en werden bruiden van Jezus.

<sup>7</sup> Worsumseweg 8, Mario Wijten



1943 Bruidspaar Koos van Casteren en Marie van de Burgt

Met de zonen liep het anders, zoon Koos ging op liefdespad en kwam terecht bij 'n dochter van Toon van de Burgt, Marie geheten, die zijn later samen getrouwd en gingen wonen in 't boerderijtje genaamd "De Klef" waar ze samen 'n nogal groot gezin stichten, in den beginne voedde hij z'n kinderen nog vroom op maar naar gelan de jaren verstreken en Koos meer contact kreeg met de geletterde lui van 't Radboud gooide hij het roer om en was het er niet mee eens met de preken van de herder onze parochie een keer toen de Pastoor met z'n preek bezig was nam Koos ongevraagd 't woord en vroeg uitleg over verschillende dingen die werden hem gegeven, maar Koos was er niet mee tevreden en liep de kerk uit om er niet meer in trug te keren, een keer heeft broer Piet hem nog over kunnen halen, toen z'n vrouw begraven is maar zonder pastoor en zonder uitvaartmis.

Hij zelf toen aan z'n leven een einde kwam is zo van de boerderij naar het verenigingsgebouw gebracht, vandaar hebben ze hem naar 't kerkhof gebracht en naast z'n vrouw begraven.

Broer Piet daar was ik vanaf de schoolbanken mee bevriend, we hebben samen de dienstplicht vervuld, de mobilisatie en de verlof mee gemaakt nadien zij we nog altijd eens in de week bij een gekomen met 'n paar familieleden van

Piet en Marie z'n vrouw.

Piet had zo verschillende bestuursfuncties zoals Rabobank, hij was voorzitter van de Bond van Ouderen, hij deed voor de kerk en vereningsleven, zo ook z'n jongeren broer Cris die op den Blankenberg woonde en in het dorp Heumen, die bekleede ook veel bestuurlijke funties b.v. B.v.O. afdeling Heumen, kerkbestuur en koor, daarnaast nog ruilverkavering, daarnaast had hij nog zitting in de gemeenteraad van Heumen - Malden - in die tijd is het een en ander tot stand gekomen.

'n Waar gebeurt verhaal van den oudenheer van Casteren wil ik hierbij ook nog noteren.

Toen hij enkele jaren getrouwd was en er al verschillende kinderen rondliepen, had moeder de vrouw de zorg over die kroost en hij verzorgde z'n vee waar brood op de plank moest komen, zo ook op 'n mooie open zonnige middag ging hij wat knolgroen plukken voor veevoeder. Zo woonde er op den Hamelsberg ene zekere Toon Peters die was daar ingetrouwd bij de familie Kloosters met Berta, die Toon had als hobby de jacht, tevens zorgde hij ook voor de elite van het dorp dat ze op tijd 'n wildschoteltje aangeboden kregen, op die bewuste middag komt Peters in de buurt waar van Casteren aan 't knolgroen plukken was, met z'n achterwerk omhoog om met z'n handen aan de grond te komen, in eens loopt er 'n haas in de buurt bij van Casteren, Peters richt z'n geweer en schiet en nog 'n keer tot z'n grote schrik ziet hij den haas liggen te spartelen en van Casteren ook hij, wist niet mee wie 't meeste geluid maakte met 'n paar mensen uit de buurt hebben ze van Casteren naar binnen gedragen en maar vlug de dokter gehaald, toen die er was hebben ze hem op 'n tafel gelegd en van z'n kleren ontdaan zodat den dokter de hagelkorels er uit kon snijden onder dat bedrijf kreeg het Peters zo benauw dat hij onder 't bidden en smeeken voor 'n goede afloop 'n mooie nieuwe Kertstal zou schenken aan de kerk van Overasselt en heden ten dagen word diezelfde Kerstal klaar gezet en opgetuigd

ieder jaar in de kerk en alles is toch weer goed gekomen.

De dokter die hem toen geholpen heeft was dokter Kanters uit Grave, hier beter bekend als de Graafse Jan.

### Familie Derks



1928 Valkstraat 1

In het dorp woond 'n familie Derks hoek Valkstraat en Garstkampsetraat die hadden daar 'n boerderij tevens bakkerij en winkel, dat gezin bestond uit 4 zonen en 1 dochter en de moeder was daar ook nog bij, de vader was voor 1920 overleden, ze hadden voordien ook in Overasselt gewoond, aan de Schoonenburgseweg waar nu Louwietje Arts woond daar hadden ze ook 'n bakkerij bij het boerenbedrijf, voor 1890 was daar de dorpskern. Om op de leden van het gezin terug te komen Koos werd toe bakker, in het toe nieuwe dorp, de winkel deed groten deels de moeder. Beer en Tontje deden de boerderij en Thedor kocht van Pigmans de Molen en werd molenaar, wat later kocht Koos die bakker was 'n stukje grond van familie W. Janssen waar hij toen 'n nieuw huis met bakkerij<sup>8</sup> op bouwde en Koos was tweemaal getrouwd z'n eerste vrouw was van Verbruggen uit Wanroij z'n tweede die kwan uit Uden, van Van Boxtel, de eerste is jong gestorven en met de zaak kon hij niet alleen blijven zitten, uit het latse gezin zijn 2 zonen geboren, Theo is priester geworden en pastoor in 'n plaats Duitsland.

Johan heeft zijn vrouw gevonden in Ottersum, die stichte ook weer 'n gezin en

<sup>8</sup> Nu bakkerij Derks, winkel en tankstation

samen zetten ze de zaak, voort.

Beer en Tontje zijn nadien ook getrouwd, Beer is op de boerderij gebleven z'n vrouw was de Bruin uit de Reek en stichte daar ook weer z'n gezin, geboren werden 3 zonen en 2 dochters

Zoon Harrie trouwde met Mientje van Keijsteren, die toen bij haar tante aan de Valkstraat 22 woonde die twee zijn daar aan 'n gezin begonnen. Walter zocht het dichter bij huis en trouwde met z'n buurmeisje 'n dochter van Jan de Poel Arts en wonen in z'n huis. Arnold woont ergens op de Veluwe, de oudste dochter is getrouwd en naar Erp getrokken en is inmiddels alweer weduwe van Arnold en de jonste dochter, Riek, is me weinig bekend.

Tontje de broer van Beer trouwde met 'n zuster van Koos z'n tweede vrouw, Truda van Boxtel uit Uden, ze zijn op de boerderij van Mina Vos gekomen, waar zuster Drika ook haar onderkomen vond ze heeft nooit de ware jacob kunnen vinden om 'n huwelijk aan te gaan.

't Gezin van Tontje telde 5 zonen en 1 dochter, 'n kleinzoon van Tontje drijft tants die boerderij.



1968 De Kleine Park, Parksesteeg 5

't tweede gezin Derks woonde toen in de hei op de "kleine park", aan de parksesteeg. Ties Derks, bijgenaamd Tiske Hak z'n vrouw was Nel Rosmalen, dat gezin bestond uit hij

en zij en 8 kinderen, de oudste 2 zonen zochten hun geliefde dicht bij huis. Piet trouwde met de oudste dochter van Piet Kersten en Hent ouste dochter van Cornelus Kersten beiden hete ze Drika en 'n derde zoon is in Heumen gaan wonen, de vierde zoon in Malden van diens vrouwen is me weinig bekend dan de meisjes Anna was getrouwd met Koos van Dreumel uit Malden en neef van me, Tonia is naar Lent getrokken.

Dot was met Tien Broens getrouwd ze zij beiden al overleden en Grada de jongste was met Thé Broens getrouwd. Thé is ook overleden 'n neef van me is met 'n dochter van Grada en Thé getrouwd, zo dat was de tweede familie Derks.

Nu de derde familie Derks die woonde in de Vogelzang aan de Valkstraat 34, ook weer 'n groot gezin, 4 zonen en 5 dochters er was Thinus - Dorus - Piet en Jozuf, de meisjes waren Drika - Anna - Marie en Dien, die woond nog op den oudestek 't oude huis is 'n keer afgebrand er is 'n nieuw voor in de plaats gekomen, de Vader van die Derksen was Willem Derks bijgenaamd bultje, niet omdat 'n bult op z'n rug had, nee hij had 'n knobbel zo groot als 'n kippenei midden op z'n hersenpan, z'n vrouw meisjes naam was Kersten en was een zuster van Pet en Cornelus Kersten ut de hei.

Nu de vierde familie Derks nog die woonde aan de Schoonenburgseweg<sup>9</sup>. de ouders ervan waren in 1920 al gehemeld, 2 zonen en een dochter woonde er toen nog naast Rentmeester Festen<sup>10</sup>, die twee jongens zijn naar Nijmegen getrokken en Tonia bleef alleen in dat huis wonen, ze hadden de bijnaam van de Snijder, de vader scheen in vroegere dagen kleermaker te zijn geweest . Tonia was 't alleen zijn moe en trouwde nog op lateren leeftijd met Wimke Burgsteden. op hogere leeftijd zijn ze nog naar 't verzorgingshuis in Grave getrokken, waar ze

<sup>9</sup> "De Kleine Gaassel", Schoonenburgseweg 29

<sup>10</sup> Schoonenburgseweg 31, Ger van Hezewijk

inmiddels ook weer allebij zijn overleden.

### Familie van Dijk



2014 Oude Kleefsebaan 41

Willem van Dijk was in z'n jonge jaren hulp op de boerderij "de Molenberg", net als zijn broer Jan op de "Schatkuil" toen hij wat ouder kreeg hij kennis aan een meisje uit Wijchen 'n zekere Miet Coenen na een tijdje raakte zij zwanger en moest er getrouwd worden de buurtbewoners en de heren van de Molenberg hadden toen op 'n stukje onland van de Molenberg 'n hut gebouwd van wat kriphout dat er langs de waterkant in de Maas volop aanwezig was er werd 'n lemevloer gestamt en dat kniphout werd er overheen gevlochten dat werd dicht gesmeerd met slip en klei dat er langs de Maaskant voldoende aanwezig was daar 't echtpaar van Dijk-Coenen heeft er nog verschillende jaren in doorgebracht, daar werden ook hun 4 zonen geboren, Wim - Piet - Martien en Hennie met 'n paar sikken<sup>11</sup> en wat daglonen die mensen zich in leven weten behouden, die vader van Dijk was dan ook de eerste de op 'n oude fiets naar Nijmegen reed om er in z'n timmerfabriek 'n weekgeldtje te verdienen, 't duurde niet lang of de twee oudste zonen gingen al met Pa mee naar Nijmegen en zo hebben die mensen zich er door heen moeten helpen, toen die 4 zonen met vader al wat meer geld verdiende werd er al gouw verandering gebracht aan die hut werd stenenhuisje gebouwd, wel van cementstenen en 'n strooiendakje 'n woongedeelte en 'n

<sup>11</sup> Geiten



slaapgedeelte werd het.

Martien woonde in Nederasselt bij de brug en was van beroep automonteur.

Na 'n tijdje werd de ouwe van Diek ziek en is toen overleden, de oudste zoon Wim had verkering in Driel en is na 'n tijdje getrouwd en in Driel gaan wonen. Martien en Hennie zijn een poosje daarna ook uitgevlogen, zo bleef Pietje met moeder nog over, Pietje kreeg later verkering met 'n meisje uit Haps een zekere Anna Peeters, waar hij nadien ook mee getrouwd is, ze hebben beiden Moeder van Diek nog 'n rustige oudedag bezorgd daarna hebben ze zelf 'n groot gezin gesticht in 1948 heeft Pietje met behulp van mij en Cornelus Rosmalen 'n nieuw huis gebouwd. Uit 't gezin van Piet en Anna werden 9 kinderen geboren 4 meisjes en 5 jongens geboren een van de zonen is door 'n ongeval veel te vroeg aan z'n eind gekomen.

Vader Piet was toen ook al weer dood, zoo bleef Anna met een stuk of 5 kinderen zitten. Harrie van Haare die z'n vrouw al n' paar jaar door de dood was kwijt geraakt, heeft er zich over ontfermt en is met Anna getrouwd.

Drie zonen van Pietje van Diek bouwen nu ieder 'n nieuwhuis dicht bij hun geboortehuis op de Platte Graaf genaamd.

### Familie Dinnissen



2014 Ewijkseweg 12 (Fam. Stuart) en 10 (Fam. Hermsen)

Op de Ewijkseweg woonde ene zekeren Cornelus Dinnissen, door 't overleden van z'n vrouw bleef hij zitten met 5 kinderen, rond 1920 kreeg hij kennes aan 'n weduwe van Haren die had ook 2 kinderen en samen zijn ze weer in 't huwelijksbootje gestapt, hij was nog 'n vitale man en beiden nog in de vruchtbare leeftijd en al doende werden uit

dit huwelijk ook weer 'n stel kinderen geboren. Na 'n aantal jaren groeide die 3 soorten kinderen niet altijd in pijs en vrede op zij Cornelus tegen zijn vrouw, mijn blagen en jou blagen zijn met ons blagen aan 't vechten, daar zullen we is wat aan doen.

De eerste kinderen van Cornelus waren, Grad - Kees en Martien en ook nog 'n paar meisjes. Grad had al die baantjes van z'n vader overgenomen en heeft ook 't langst in 't geboortehuis gewoond aan den Ewijkseweg, hij trouwde met de ouste dochter van Willem Derks uit de Vogelzang en stichte er ook weer 'n gezin, verschillende wonen er thans nog in Overasselt.

Kees trouwde met 'n dochter van Dorus Theunissen en is naar Wijchen gaan wonen, hoe 't hun verder is gegaan is me niet bekend.

Martien was onderwijzer, in het begin den twintigerjaren stond hij in Overasselt voor de klas, ik heb er nog 'n jaar les gehad, later is hij overgeplaats naar 'n dorp in Friesland waar hij z'n vrouw ook leerde kennen.

De tweede kinderen van Cornelus z'n tweede vrouw, de weduwe van Haren waren Bernard van Haren, z'n vrouw kwam naar ik meen van Tilburg, maar dat gezin is kinderloos gebleven heel wat jaartjes woonde ze in de helft van 't oudelijke huis aan den Ewijkseweg, op latere leeftijd liet hij 'n bungalowtje bouwen aan de Valkstraat maar door ouderdom en ziekte hebben ze die ook weer moeten verlaten, ze hebben hun intrek gevonden in Maldenburg waar gestorven zijn, hun huisje aan de Valkstraat werd door Frans den Brok die met Anneke Klabbers getrouwd is gekocht die der nog woont.

Anna van Haren was met Hent van de Burgt getrouwd die hebben eerst 'n tijdje op Alverna gewoond en in 1925 hebben ze dat huis van die ouweheer van Eldonk gekocht de "Kraaienbergh" uit 't huwelijk van Hent en Anna werden 5 kinderen geboren, 4 jongens en 1 meisje die is op zeer jonge leeftijd overleden. de 4 jongens waren Ben - Kor - Louw en Jan. Kor is inmiddels ook al dood. Ben met z'n vrouw Stien. Hent en Anna

hebben dat bedrijf van Thé Derks gekocht, midden in 't dorp aan de Hoogstraat, daar zijn Hent en Anna toen ze oud en versleten waren ook gestorven.

Door stank en overlast en klachten van de burens heeft de gemeente dat bedrijf van Ben uitgekocht daar is thans de Kievitshof op gebouwd, 'n zoon van Ben heeft van ruilverkaveling 'n stuk grond toegewezen gekregen en hij heeft daar 'n bedrijf laten bouwen, champignonkwekerij en kuikenmesterij en 'n woonhuis en die zoon die z'n grootvader genoemd is, is met 'n dochter van Shef Klabbers getrouwd.

Ben en Stien hebben nog 'n tijdje aan de Hoogstraat gewoond, maar hebben nu hun huis ook verkocht en zijn 't Heumen gaan wonen, in 'n nieuwbouwwijk waaral 'n dochter van hun woonde.

Louw 'n broer van Ben is naar Rotterdam vertrokken en Jan zit ergens in Limburg, die twee is me weinig van bekend.

Dan hebben we nog 2 andere Familie Dinnissen, de derde stam van Cornelus en de weduwe van Haren, dat waren Thé den timmerman, later aannemer en architect,



2014 Hoek Zilverbergweg - Tempelstraat

Thé trouwde met Nellie Janssen uit Horsen

en bouwde z'n bedrijf hoek Zilverbergweg - Tempelstraat, Nellie is helaas veel te vroeg gestorven en Thé kon niet zonder vrouw, 'n paar nadien trouwde hij weer met 'n Nijmeegse van Markus uit dat huwelijk werd 'n zoon geboren, Petro, Petro is thans alleen nog over, Thé is bij z'n vrouw Nellie begraven z'n tweede vrouw Markus heeft haar lichaam overgedragen aan Medische wetenschap.

Dan hadden we nog Jos Dinnissen z'n vrouw was Gon Nikkelen en in Hatert geboren, Jos kocht 'n huis in Overasselt, hoek Hoogstraat Kruisbergseweg en begon daar 'n bakkerij, dat huis is later nog afgebrand en Jos heeft er 'n nieuw huis laten bouwen.

Uit dat huwelijk werden nog al wat kinderen geboren 1 meisje en 6 jongens. Jos verruilde z'n nieuwhuis met Toon de Smid Arts geheten, zoon van Jan heeft de zaak grondig aangepakt en daar weer 'n zoon van beheert nu de zaak.



2014 Hessenbergseweg 5

Nog een familie Dinnissen, Dorreske Dinnissen van den Hessenberg die z'n vrouw meisjesnaam was Hermsen, een zoon en 4 meisjes zijn daaruit voortgekomen de zoon Thé zit thans nog op de boerderij "den Hessenberg". een dochter is getrouwd met Hendrik Vink en ene Nikkelen en nog een met Jo Schraven en Nellie is bij vader en moeder gebleven en hebben op 'n stukje grond van Hendrik Vink 'n huisje gebouwd, toen Nellie der ouders na 'n liefde vollen verzorging door de dood 'n einde kwam is zij getrouwd met Piet van de Berg maar dat

geluk heeft ook niet zolang geduurd na 'n kortstondige ziekte is Piet ook overleden.



2014 "De Molenberg", Oude Kleefsebaan 25

Hendrik Vink vrouws moeders meisjesnaam was Hermsen 't bedrijf waar thans Hendrik en Jan wonen is 'n opdracht van familie Hermsen gebouwd die toen woonde op den Molenberg daaraan grensend in 1920 woonde 2 broers en 2 zussen Hermsen op den oude Molenberg, 't geboortehuis van de Gijsbers, de jongens waren Wimke - Dorus en Herman en de meisjes Hanna en Doortje 'n gedeelte van de boerderij werd verkocht aan Gerrit Jetten z'n vrouw kwam van Weurt en schreef van Ochten, die in 't begin der 20-ger jaren zijn getrouwd de Hermsens in hun nieuwe huis werden ook 'n dagje ouder, Dorus heeft de verhuizing niet meer meegemaakt op 'n heldere najaarsavond ging hij in zuidelijke richting en probeerde hij 't wateroppervlak hem dragen kon wat natuurlijk niet lukte dat viertal heb ik dan ook allen naar hun laatste rustplaats gebracht, hetzij als drager of te wel met kar en paard wat toen nog gebruikelijk was omdat ik toen ook nog vrijgezel was en naar ik meen had Doreke Dinnissen ook nog broers en zusters, Hentje Dinnissen de koster die woonde in 1920 in 't kosterhuis en hij was getrouwd met Dore Verheggen en zus Hanneke de moeder van de van Lins uit dat Kosters gezin werden nog al wat kinderen geboren naar ik meen 4 meisjes en 5 jongens, de meisjes waren Cilia - Tonia - Doortje en Nellie, de jongens waren Rigard - Thé - Tien - Wim en Hentje, Wim is in de voetsporen van z'n vader gegaan en is thans nog de koster van de parochie. Tien was

automonteur, Thé was bakker en Rigard was elektricien, Hentje is helaas op jonge leeftijd gestorven.

De oudste dochter Cilia die op latere leeftijd nog is getrouwd met Jan Peters, de wedenaar van Marie van Langen, de tweede dochter Tonia is getrouwd geweest met Beer Arts zoon van Bertus Arts uit de Hei, die hebben gewoond aan de Schoonenburgseweg waar thans 't auto-bedrijf gevestigd is, dat gezin telde 4 kinderen 2 jongen en 2 meisjes. Beer Arts had 'n transportbedrijf helaas is Beer en z'n zoon al overleden. De oudste zoon woont nog in Overasselt, de meisjes is me niets van bekend. Beer z'n vrouw Tonia leeft nog en woont in Malden. Dan hebben we nog Doortje en Nellie. Nellie is naar Rotterdam vertrokken en Doortje is op zeer jonge leeftijd overleden.

#### Familie van Dreumel

Nu dan nog de schrijver van dit alles 'n lid van de Familie van Dreumel.



1956 "De Zomp", Tempelstraat 11

m'n Vader kocht in April 1920 de boerderij genaamd "de Zomp" van de heer Jac Festen, op 20 Mei 1920 zijn we in Overasselt terecht gekomen. Ik ben in dat jaar 18-12-1920 tien jaar geworden. Ons gezin bestond uit vader, moeder en 4 meisjes en 4 jongens m'n ouders woonde in de omgeving van Nijmegen, vader woonde op Staddijk en moeder onder aan de Muntweg, ze zijn in 1903 getrouwd en gingen wonen in 'n boerderij aan de Weezenlaan we hoorde onder de parochie Groenestraat waar toen

'n nieuwe kerk werd gebouwd in 1910 .was die kerk klaar en op 26-11-1910 werd ze ingewijd en in gebruik genomen.

Op 18-12-1910 werd ik geboren en sta in die kerk als eerste dopeling ingeschreven.

Voor uitbreiding van 't boerderijtje was daar geen mogelijkheid zo dicht bij de stad, vandaar dat m'n vader er op uittrok en 'n boerderij kocht in Escharen maar dat was niet voor lange duur, 4 jaartjes hebben we daar maar gewoond, van Mei 1916 tot Mei 1920 nadien hebben we altijd in Overasselt gewoond.



*1941 Familie van Dreumel voor boerderij "De Zomp" bij huwelijk van Door van Dreumel en Toon Gerrits. Achter: Thé, Koos en Tonia; Voor: Wim, Toon, vader Dorus, bruidspaar Toon Gerrits - Door van Dreumel, moeder van Dreumel Willems, Miëna van Dreumel en Truus van Haare*

M'n oudste Zus Mina trouwde in 1930 met Johan Jacobs of te wel Johan van Jan van Jupke de boerderij de Munnikhof er hun onderkomen, uit dat gezin werden 2 dochters en 3 zonen geboren, de oudste zoon woont thans nog op die boerderij<sup>12</sup>, m'n tweede zuster Truus trouwde in 1931 met Jan van Haare of wel Jan van de Zomp, die zijn voorouders hebben voorheen ook op de Zomp gewoond, de van Haarens heben de naam van de Zomp mee gekregen, Jan en Truus zijn op de boerderij "Landzicht" in de Wanroijsepeel gaan en stichte daar 'n groot gezin, 14 kinderen werden uit dat huwelijke geboren en zijn ook nog alle 14 weer getrouwd op de gouden bruilofd van Jan en Truus was 't kerkje op Landhorst in alle hoeken en gaten gevuld met bruidspaar

---

<sup>12</sup> Jan Jacobs, "Munnikhof"

kinderen en achterkleinkinderen en familieleden dat was op 9 April 1981 en op 4 november 1981 zijn ze beiden door 'n verkeersongeval op de Middenpeelweg omgekomen, m'n derde zuster leefde toen den tijd 'n zwevend bestaan, enkele jaren heeft ze in Duitsland gediend en op latere leeftijd toen was ze al de 60 voorbij is ze nog met Piet Arts de weduwnaar van Cato van de Burgt getrouwd. Thans verblijft ze nu in verzorgingshuis "Nieuw Maldenborg" in Nijmegen dat was Tonia.

De vierde zuster is in 1941 getrouwd met Toon van Herman Gerrits, hij was schilder van beroep die hebben zich gevestigd in de Bongerdstraat in Nijmegen, 3 kinderen werden uit dat huwelijk geboren 2 meisjes en 1 zoon. Toon Gerrits is overleden en z'n zoon heeft die schilderszaak overgenomen en flink uitgebreid en woont thans aan de van Peltlaan, de oudste dochter woont met haar man en kinderen in Tienraij.

Trudie is haar naam de tweede dochter Minie woont ergens op den Dukenburg.

Dan nu de zonen van, van Dreumel m'n oudste broer Toon geboren 24-01-1909 verblijft nu in 't verzorgingshuis den Elshof in Wijchen. Hij heeft z,'n vrouw leren kennen in 't winkeltje van Toon Peters, ze kwam oorspronkelijk uit Groesbeek ze was de oudste dochter van Jan de Haan, Annie heten zij, ze zijn in 1940 getrouwd en vonden hun onderdak aan de Valkstraat 17.

Ze stichte 'n groot gezin, 4 dochters en 5 zonen, die zijn op hun beurt weer allen getrouwd, als tweede zoon uit ons gezin ben ik nu aan de beurt. In October 1941 stierf m'n moeder ze liet 'n grote leegte achter de twee jongere broers zagen 't met vader niet mee zitten om met de boerderij verder te gaan in 1942 was m'n vader genoodzaakt de boerderij te verkopen, dat toen in die oorlogsjaren per inschrijving moest gebeuren op aanraden heb ik er ook op ingeschreven en na dat gebeuren werd mij als hoogste inschrijver de boerderij toegewezen,

Sinds half April 1942 werd ik eigenaar van "de Zomp" ik ben in 1937 getrouwd m'n

vrouw kwam van Malden en was Anna Gommers en samen hebben we vijf en halfjaar gewoond aan de Oude Kleefsebaan, 't laatste huis aan de dijk waar thans Thijs Broens nu woont 't duurde wel 'n paar maanden voor we konden overhuizen, eer we de Zomp weer 'n beetje bewoonbaar hadden gemaakt heel wat hebben we daar afgeploeterd in 1954 nog 'n nieuwe kap op 't huis laten zetten door Harrie Peters in 1961 vroeg m'n zwager Grad Jacobs of ik de boerderij niet verkopen wou z'n tweede dochter Dien wilden wel 'n keertje gaan trouwen en we hadden toch geen opvolger samen besloten we om daar mee akkoord te gaan we hebben toen op 'n stukje grond van de boerderij 'n nieuw huis gebouwd, aan de Valkstraat 24 waar we in Juni 1962 naar toe zij gegaan, ook weer gebouwd door Harrie Peters, de vader van Theo Peters.

33 jaren hebben we daar nog gewoont maar de laatste 10 jaar heeft m'n vrouw er heel wat afgesukkeld vooral laatste 5 jaren toen ze in 1990 voor vernieuwing van beide heupen en 't breken van de pols, van 7 April in 't ziekenhuis heeft doorgebracht en op 2 Mei voor revalidatie naar Dekkerswald moest daar heeft ze heel wat doorgemaakt 't heimwee naar huis, daarom kon ze er maar niet wennen, eindelijk op 10 October 1990 kon ze vandaar naar huis, waar ik ze met de hulp van de Kruisvereniging en thuiszorg heb mogen verzorgen, tot op 30 oktober 1995 toen het einde zich aandiende, heel rustig is ze ingeslapen, ze was op 5 dagen na, 90 jaren. In 1994 hebben we ons huis aan de Valkstraat 24 verkocht aan buurman Derks en we kregen 'n bejaardewoning toegewezen aan de Mgr van de Burgtstraat 42 waar ik nu nog 'n paar jaartjes verder probeer te leven.

Ik heb heel veel steun aan zoon Frans, die me vaak op komt zoeken.

Nu nog wat over de twee jongere broers The die op 14-10-1914 geboren is was met Roos Martens getrouwd 'n dochter van Koos Martens de Postbode die Roos is helaas vroeg gestorven nadat ze hem 2 dochters

geschonken had, na enkele jaren is The hertrouwd met Nel Gerrits ook uit Nijmegen, waar The ook woonde, z'n werk had hij bij de Waterstaat, uit dat huwelijk met die Nel werden nog eens 7 dochters geboren en The is in 1974 overleden.

Dan nog hebben we Koos de jongste uit 't gezin hij is in Overasselt geboren op 21-10-1920 in de oorlogsjaren is hij getrouwd met 'n zuster van Anna, de vrouw van Toon m'n oudste broer Dora de Haan uit Groesbeek die zijn samen naar Heerlen getrokken waar Koos in de kolenmijn z'n werk vond maar helaas door die stof en dat ondergrondsewerk is hij veel te jong gestorven, hij had 3 dochters en 2 zonen, een van die 2 zonen is door 'n auto ongeval om het leven gekomen de anderen is metselaar en de drie meisjes zitten meer in de verpleging.

Dora de vrouw van Koos zit nu in 'n verzorgingshuis in Heerlen, omdat ze zich zelf niet meer kan helpen.

### Familie Duijghuisen



*Vogelzang 3, boerderij van Willem Duijghuisen en Joanna Josten. Later bewoond door dochter Anna en Antonius Theunissen. Foto: Anna met de kinderen Thé en Anneke*

De familie Duighuizen woonde in de Vogelzang, de ouders waren in 1920 reeds overleden en de kinderen waren in 't begin der twintigen jaren volop aan 't uitvliegen er waren 4 jongens en misschien wel evenzoveel meisjes, Gerrit kocht de boerderij van Joosten, waar thans Antoon met z'n Marietje en twee dochters nog wonen. Gerrit met z'n vrouw Caat Verbeet uit

Groesbeek stichte 'n groot gezin, er waren 4 zonen en naar ik meen 7 dochters geboren.



2014 Jan Duijghuisen, Valkstraat 23

De Broer van Gerrit, Doris bouwde 'n nieuw huis aan de Valkstraat 23 waar thans z'n zoon Jan in woond, dat gezin was niet zo groot 3 zonen en 2 meisjes. Dan was er ene Jan ook 'n broer van Gerrit en Doris die is naar Groesbeek gaan wonen alwaar hij ook 'n gezin stichte, maar daar is minder van bekend. Dan hadden we nog Lutgerus die zocht z'n vrouw in Groesbeek, Berta Grutters was haar meisjesnaam. Ze kochten de boerderij van Toon van de Burgt, die inmiddels al op de Sleeburg woonde. Daar stichte Lutgerus met z'n vrouw, een groot gezin er waren 3 zonen en 7 dochters geboren, die zijn naar ik meen allemaal op den Bloemenhof geboren, Bloemenhof was de naam van de boerderij. de kinderen zijn ook weer allemaal uitgevlogen, een zoon, Gerrie, is bij 'n ongeval om 't leven gekomen, die twee anderen wonen nog steeds in Overasselt. 2 dochters Anneke en Truus zijn in 1955 naar Canada geïmigreerd, in 1960 volgde Leida, eentje is hier blijven wonen en is met Jan van Bart van Langen getrouwd, ze runnen den geschenkenwinkel waar je zowat van alles kunt kopen er is ook 't postkantoor in ondergebracht, een dochter woont er ook in Wijchen en eentje woont in Volkel.



Foto collectie Bennie van Langen  
Familie Duijghuisen

Van links naar rechts: Anneke, Miets, Truus, Leida, Harry, Bennie, Mieneke, Cathrien, Wim, Gerrie



1933 Antoon, Gerrit, Martha, Jan, Truus, Cathrien, Leida, Mineke, Marietje, Anneke, Willy, Liza

De meisjes van die Duijghuisens, Leida was getrouwd met Dries Klabbers die woonde aan de Hoogstraat naast Nulleke van Dijk, dat huis waar Klabbers in ging wonen was voorheen "bakkerij Straten" die Straten heeft 't hier niet bol kunnen werken en is begin twintige jaren naar Nijmegen getrokken waar hij 'n groente zaak is begonnen.

Dries Klabbers met Leida Duijghuisen zijn daar begin twintiger jaren begonnen en verder gezegend met 'n kinderrijk gezin. Dries was schilder van beroep, hij was 'n schilder die er mocht zijn, hij leide ook jongens op ik ken er nog enkele die bij hem 't vak geleerd hebben en altijd 'n goed bestaan hebben gehad. Dries had naast z'n vak nog 'n kruideniers winkel met drogisterij zodoende hadden ze er'n goed bestaan,

later hebben twee dochters van Dries en Lijda die zaak nog voorgezet. Dan waren Wies en Anneke 't was er altijd gezellig winkelen de vriendelijkheid voerde de boven toon. Later toen de damens Klabbers wat ouder werden en 't wel rustiger aan wilden doen hebben ze de woning verkocht aan 'n zoon van Wim Janssen en Truus Saad, die begon er 'n kunststofkozijnen fabriek in, maar naar 'n paar jaren heeft hij zijn zaak overgeplaats naar't industrieterien in Nederasselt z'n woning heeft hij weer overgedaan aan 'n zoon van Jan de Smid Arts, die getrouwd is met 'n dochter van Piet Nijs nu is er 'n slijterij<sup>13</sup> in ondergebracht en 't draait naar't zien ook weer goed.

'n Tweede dochter van de Duijghuisens trouwde met Tontje Theunissen, broer van pater Beda. Tontje Theunissen met Anna Duijghuisen bleven in het stamhuis van de Duijghuisens wonen en stichte daar hun gezin, uit dat huwelijk werden 5 kinderen geboren 1 zoon en 4 dochters, toen de dochters eenmaal de plaats van bestemming gevonden hadden is zoon Thé ook getrouwd met de dochter van Marinus van Haren van "de Huufkar" en heeft 't bedrijf verder voortgezet, later toen het met 't vee allemaal in 't groot moest gaan is Thé overgeschakeld naar 't kweken van champignons z'n kinderen hebben allemaal 'n ander vak gekozen. Thé en zijn vrouw hebben toen ze ook weer op hogere leeftijd kwamen de boerderij met de kwekerij aan de gebroeders Gerrits die met hun landerije er aan grensde Thé en vrouw hebben 'n huisje gekocht in het heuvel dorp Groesbeek waar ze nu rustig genieten van hun oudedag.

### Familie van Eldonk

Er woonde in 1920 maar een gezin van Eldonk, zoon Jan woonde op de boerderij "de Sleeburg" z'n vrouw was 'n Mookse, een van de elite familie Vos.

<sup>13</sup> Slijterij "De Wijnrank" opgeheven



*Grote Sleeburg met gevelsteen 1855  
Gesloopt 1973*

Jan als enige zoon leefde in 'n behoorlijke luxe voor toen, de meeste van z'n zusters hadden Overasselt al verlaten, een woonde in Rijkevoort en was getrouwd met Willem Verbruggen en een met Verstappen uit Handel en er zat ook eentje in Horst met wie die getrouwd was weet ik niet.



*2014 De Kraaienberg, Tempelstraat 4. Nu galerie  
Peet Knook*

Dat de vader ook Jan van Eldonk geheten, woonde toen met z'n ongetrouwde dochter Ciska bij ons in de buurt op de "Kraaienberg", er stond in die tijd maar een huis op die berg 't was zo'n vilatje waar in vroeger dagen 'n burgermeester ingewoond had, die oude heer van Eldonk bekleede ook verschillende bestuursfunctie's, onder anderen den boerenbond die hij voorheen

mede had opgericht, waar in 1996 'n groot toneelstuk door Antoon Theunissen over gescheven en ook opgevoerd is, daarnaast was hij gemeente raadslid om op dat vिलातje terug te komen, daar was nog ongeveer 1½ HA grond bij, wat voor de helft aangeplant was met vruchtbomen met daar onder alle soorten bessenstruiken, de andere helft was weiland daar op hield hij 'n melkkoetje en dan had hij nog wat kippen, voor dat werk, want zelf was hij al toen al de 75 jaar huurde hij 'n knechtje, ik heb er twee jaar bij hem gewoont, ik was toen pas van de lagere school en werd datzelfde jaar 12 en melken kon ik al met me negende jaar.

't Eerste jaar verdiende ik 50 gulden plus kost en inwoning, 't tweede jaar kreeg ik 10 gulden opslag. ik had het er best naar men zin, die ouwe heer toen voor mij rookte 'n pijp met daarin die fijne herenbaai ik vond die rook toen zo heerlijk, nouw was toendertijd alles erg goedkoop. ik ben op 'n keer naar Koos van Lin gestapt en heb daar in z'n kleermakerij anex tabakstenenpijpwinkel 'n mooi krom pijpje gekocht en af en toe jatte ik wat tabak van die oudeheer, daar op m'n twaalfde jaar heb ik het roken geleerd.

Die Ciska zorgde voor 't eten en 't poetswerk, voor de was kwam er 'n wasvrouw, verder leefde ze als 'n opgesloten prinses en wou er maar 'n prins komen om haar uit dat isolement te verlossen de ouwe heer ging er zich mee bemoeien, hij scharelde 'n fabriek eigenaar op 'n zekere Karel Tins uit Millingen die is er 'n keer of drie maal op bezoek geweest maar 't wou maar niet klikken, eindelijk heeft Ciska hem maar afgewezen, maar dat was de oude heer niet naar zijn zin, sindsdien was 't voort homenelus tussen vader en dochter en die oude heer heeft het zover gebracht dat hij z'n dochter in 'n psyiatrische inrichting moest laten opnemen, hij kon daar zelf ook niet meer blijven wonen, hij heeft er dat bedrijfje verkocht aan Hent van de Burgt, hij zelf is toen naar Uden gaan wonen waar hij 'n huishoudster in dienst nam en daar is hij mee aan gaan pappen en in de korste

keren werd hij op latere levensjaar nog vader. En zo als ik al schreef de jonge Jan met z'n Mookse vrouw woonde nog steeds op de Sleeburg en leefde nog steeds in luxe daar volgde 'n minder inkomen op er moesten schulden gemaakt worden en om die te kunnen voldoen moest er grond verkocht worden, 't eerste stuk dat verkocht werd was Toen van de Burgt die er 'n huis op bouwde, 't tweede stuk volgde algauw, dat lag aan de Garstkampsestraat waar thans Gradje van Jan de Poel z'n tuinderij heeft, dat ander gedeelte heeft Walter Derks nu in z'n bezit.



1923 Familie van Eldonk

En Jan van Eldonk zag toen wel in dat hij op z'n ingekrompen bedrijf zo niet verder kon leven, hij heeft toen verder de hele zaak maar verkocht aan Thei van de Groes uit Haps en zelf heeft hij toen in Brabant in 'n bedevaartsdorpje<sup>14</sup> 'n hotelletje gekocht, wat er verder van de familie geworden is me niet bekend.

---

<sup>14</sup> Handel





1951 25-jarig huwelijksfeest van Thei van de Groes en Mina Arts in het midden en de kinderen van links naar rechts: Harry, Herman, Marie, Gerrit, Nico, Tonnie, Theo, Jo, Jan, Ben, Tiny, Cor en Eduard

### Familie Festen



2014 "Den Tempel", Tempelstraat 14

De Rentmeester Festen was 'n man van middelbare leeftijd. Hij beheerde vele landerijen.

De mevrouw Martens die toen met nog 4 van haar 13 kinderen op de boerderij "Den Tempel" woonde was 'n tante van de heer Festen, dat was in 1920.

Boerderij - Veerhuis en Café, ieder jaar hield hij daar zijn hooigras verkoping. Zo ook had de gronden van van Wagenberg onder zijn beheer, o.a. de lage broekgronden, waar veel teenhout gekweekt werd, dat gaf weer veel werk aan de arbeiders van Overasselt.

Die wissel moesten gesneden en geschild worden, voor 'n weekloon van 10 á 14 gulden verschillende mensen leefde daar weer van, het loon was wel niet hoog maar de levensbehoefte waren ook heel gering, de mensen waren ook nog gewend de

vergelijking met de oorlogsjaren is bijna ongelovig, dat moet je beleefd en meegemaakt hebben.

De tweede Familie Festen woonde in de Overasselse heide 2 broers en 2 zusters, ze leefde op 'n boerderijtje met nog wat vee, nog 1 zuster die al eerde getrouwd was met Bertus Janssen, was Fien Festen, als er kans was zochten ze hun wederhelft dichtbijhuis zo ook in de heide, die vier Festen hebben zich in leven weten te houden met de opbrengst van de melk van de koetjes, daarbij hadden ze wat varkens en wat kippen. Twee van de vier zijn wat vroeger gestorven, zo bleef Hannus en Marie nog over. Hannus z'n vee was zijn tros en z'n hobby. Marie hield zich meer bezig met huiswerk en de katten. Ik ben er wel eens op bezoek geweest en Marie schudde me 'n kopje thee in, onderwijl Marie naar 'n ander vertrek ging sprong 'n kat in den kolenbak en deed er haar behoefte met de nodige stank erbij, in 'n wip pak ik m'n kopje thee en plaatste het tussen Marie haar bloemen, ik had die middag genoeg aan die stank van de katten.

### Familie Fleuren

In 1920 woonde op den Ewijkseweg Dorus Fleuren z'n vrouw kwam van over de grens, ze was 'n Duitser, 't gezin telde 3 jongens en 4 meisjes, de 3 jongens ken ik er van, den oudste was Gerrit 'n lichtblonden, de tweede zoon was Hein, aan den donkere kant, zo was Thé de jongste weer naar de lichtblonde kant, die woont nog steeds op de oude stek hij is getrouwd met 'n zus van Piet Wientjes z'n vrouw van Janssen uit Escharen.

Een zus van Thé is getrouwd met Gerrit Duijghuisen, nog 'n zus is getrouwd en woont naar ik meen in Millingen en nog 'n zus is met Jan Theunissen getrouwd en woonde in Overasselt, waar die oudste broers gebleven zijn is me niet bekend.

Dorus Fleuren had 'n broer Jan en 'n zus Kee. Jan woonde in 'n huis dat stond tussen de Kruisberg en de Zilverbergweg waar Kee

woonde, Kee was getrouwd met Wim Tijsen Claase die hadden nog 'n broer van Kee bij hun in huis, die hadden maar 1 zoon Frans Tijsen Claase die weer getrouwd was met Annie Peters of tewel Annie van Jan van den zoeren Thies. Die zijn inmiddels ook al overleden.

Jan Fleuren kwam van Wijchen en hadden ook kinderen. Fest - Thé - An - Corrie en Zus, naar ik meen is Fest den oudste oudste zoon, die is getrouwd met Nel van Grad den Brok, de tweede zoon was Thé was getrouwd met 'n meisje uit den Langenboom, die zijn beide al overleden.

### **Familie Gerrits**

We gaan nu over naar de Gerritsen, Jan Gerrits woonde aan den Ewijkseweg met vrouw en 2 zonen en 1 dochter, toen 'n zwager van Jan naar Ottersum vertrok en eerst op den kleine Sleeburg woonde kocht Jan Gerrits den Sleeburg en z'n bedrijfje aan den Ewijkseweg verkocht hij aan z'n zwager van mij, aan Jan Theunissen uit Malden die getrouwd was met 'n zuster van mijn vrouw, die zijn er een keer afgebrand.



*2008 Kleine Sleeburg*

Theunissen heeft er 'n nieuwhuis laten bouwen en later kwam z'n vader met 'n grote boerderij in Malden alleen te zitten zodat Theunissen na enkele jaren wer naar Malden ging wonen. z'n bedrijfje verkocht hij aan Frans Stevens. Zoon Frans Stevens met 'n dochter van Wim Broekman woont er thans nog in.

Dan was er 'n broer van Jan Gerrits, Toon Gerrits die woonde aan de

Garstkampsestraat. Toon was getrouwd met 'n vrouw uit Venlo. Toon was stucadoor 't gezin telde 6 kinderen 3 zonen en 3 dochters de oudste zoon<sup>15</sup> leeft nog, en is 95 jaar. Die heeft het vak van z'n vader overgenomen, z'n vrouw is enkele jaren dood, die hebben altijd op Worsum gewoond. 't Was 'n groot gezin de jongste dochter Drika is ook in leven en woont in Gennep. Anna - Marie - Herman en Pietje zijn alle 4 overleden.

Dan was er Herman Gerrits ook nog 'n broer van Jan en Toon die woonde in de Vogelzang, z'n vrouw was 'n zuster van Tienus Peters van de Sleeburg, zijn gezin 10 kinderen, 5 zonen en 5 dochters, de zonen zijn helaas allen overleden en 1 van dochters ook. Vrouw Gerrits is ook niet zo oud geworden maar Herman zelf was in de 90 toen hij stierf. Den oudste zoon Grad hij de 80 gepaseerd was en 'n bezoek wou brengen bij mensen in de buurt door 'n auto aangereden en op slag dood. Grad was met 'n nicht van mij getrouwd, die was voordien al overleden, zo ook 'n dochter van hun op zeer jonge leeftijd ook door 'n auto ongeluk omgekomen.

Den tweede zoon Herman heeft de 80 jaar niet kunnen halen, hij woonde in 't stamhuis z'n vrouw was 'n dochter van Hannuske Gerrits en Bet Broekman. Die Anna Gerrits was al 'n paar jaar eerder dood, aan kanker overleden. Zo ook Herman de zonen van hun zetten de bedrijven voort en breiden nog steeds verder uit. De derde zoon heeft 'n vak gekozen en is schilder geworden. Toon genaamd die was met 'n zuster van mij getrouwd, die zijn bij Nijmegen gaan wonen, hun gezin telde 3 kinderen, 1 zoon en 2 dochters. De zoon Tonie zet thans 't schilders bedrijf voort.

De oudste dochter woont in Tienraij de jongste woont op den Dukenburg. Martien had zich gevestigd in Heumen en Wim de jongste van de zonen in Groningen, de oudste dochter van de meisjes was getrouwd met Bart van Langen, dat was Nel, met de

---

<sup>15</sup> Sjang Gerrits

smederij, zaten hun in het dorp aan de hoogte waar thans zoon Jan 't geschenkenhuis waar van alles te koop is beheert. De tweede Dien is met Oom Tienus maar Ottersum getrokken, waar ze later met Gerrit Pubbe getrouwd is. De derde was weer getrouwd met 'n neef van mij, maar die twee zijn beiden overleden, dan was er nog Anna en Door, Door was met Tontje Willems uit Balgoy getrouwd, maar Tontje is ook helaas veel te vroeg aan z'n eind gekomen, door verdrinking. De andere is later ook in Ottersum terecht gekomen en heeft daar met haar man 'n flinke zaak opgebouwd.

### **Familie Gijsbers**

Familie Gijsbers afkomstig van den Molenberg waren in 1920 al uitgevlogen. Willem die getrouwd was met Sien Martens, woonde aan de Schoonenburgseweg 12 'n kleinzoon van hun woont thans op die boerderij, in 1920 was daar maar 'n oud huis wat in de twintigerjaren gesloopt is en Willem heeft er 'n nieuwe boerderij laten bouwen, 't Gezin bestond toen uit vader en moeder en 3 kinderen, Jac en Toon en een gehandicapt kind en is heel vroeg gestorven. Willem en Sien en hun 2 de zoon zijn ook overleden. Jac is alleen nog over.

Dan was er Piet Gijsbers die was getrouwd met Sofie Martens, 'n zus van Sien. Piet woonde aan de Valkstraat 22 voor hun trouwe hadden ze m'n huis laten bouwen op grond die voorheen bij den Tempel hoorde, uit dat gezin werden 5 dochters geboren, Jenet- Marie en Anneke, maar die hele familie is overleden.

Dan was er Koos Gijsbers die was getrouwd met Mina Vos, die woonde begin Kasteelsestraat eind Laagstraat<sup>16</sup>, waar later Tontje Derks woonde, later weer bewoond door Mies 'n zoon van Tontje en nu word die boederij door 'n kleinzoon van Tontje Derks bewoond.

---

<sup>16</sup> Lage Hof

De Familie Gijsbers-Vos hadden 3 kinderen, 1 meisje en 2 zonen, waar Pater Nicodemus er een van was verder was er The, waarmee ik in de watersnood ieder met kar en paard langs den dijk tot Heumen langs den Oude Boterdijk tot dat we bij Wimke van Wees op den Rijksweg waren en zo naar Nijmegen naar Melkerij Lent gingen, met ieder 'n vrachtje melkbussen, 't waren toen nog allemaal grindwegen. De Rijksweg waar toen de stoomtramlijn nog langs lagen op den dijk van Overasselt naar Heumen die toen nog niet verhoogd was met die windvlagen sloeg 't water tot op en over de dijk' zodat wanneer je voor bij 'n paard liep natte voeten kreeg, daaraan heeft die The Gijsbers 'n zware kouw opgelopen wat hij niet overleefd heeft, hij is enkele maanden nadien overleden.

De dochter van Anneke is de bruid van Jezus geworden en heeft haar intrede gedaan bij de nonnen in Velp, 'n strenge orde. Nonnen achter de tralies.

Nadat Koos Gijsbers en zoon Thee overleden is Jan Gijsbers bij in gaan wonen, als bedrijfs- leider, met wat personeel maar dat was ook maar tijdelijk, nadien heeft Tontje Derks die toen ging trouwen met Truda van Boxtel 'n zus van Koos Derks z'n tweede vrouw.

Bij de Gijsbers was ook nog Corneles die is verderweg gaan wonen, daarvan is me niets bekend, een zuster was met Gradje Arts getrouwd en woonde in het dorp op de boerderij "De Poel" aan de Garstkampsestraat waar thans de zoon van Hent Kamps met de dochter van Wimmers hun intrek hebben genomen.

Uit dat huwelijk van Gradje Arts werden 4 kinderen geboren, 2 zonen en 2 dochters, een zoon en een dochter zijn vrijgezel gebleven, de jongste dochter trouwde met Hent Lukassen uit Malden en Jan de jongste zoon trouwde met Dien Lukassen, Dien en Hent waren geen familie van elkaar.

Op den Valenberg woonde ook nog 'n familie Gijsbers, drie oude vrijgezellen, ze hadden nog 'n broer in Duitsland wonen, waarvan later toen ze 't bedrijfje waar ze woonde

niet meer konden bewerken en die zoon heeft die drie vrijgezellen op hun oudedag verzorgd tot ze een voor een gestorven zijn, Later is Willie zo heten die jongen nog met 'n meisje uit de buurt getrouwd, met Trees van Gradtje van Dreumel, later hebben Willie en Trees hun bedrijfje dat Willie georven had van die drie ooms, verkocht en zijn in het dorp gaan wonen in de Kon. Wilhelminastraat.

### **Familie Groenen**

We hebben nog Cobuske Groenen van de Valenberg, die z'n vrouw was 'n weduwe Janssen Let Danen was haar naam, haar overleden man, was 'n broer van Herman Janssen de Bon, die weduwe had 2 dochters, Coba met haar hebben 4 kinderen bij gekregen 3 jongens en 2 meisjes. Twee van de zonen hebben 'n vak gekozen 1 is naar Nijmegen vertrokken en de andere naar Groesbeek en Jan is op de oude stek gebleven.

Een van de kinderen, zoon Jan toen die eenmaal de leeftijd had troude met 'n meisje uit 't naburige Heumen, Broekman was haar meisjes naam en trokken bij vader Groen in, uit dat huwelijk werden weer 7 kindern geboren, 2 meisjes en de rest waren van 't mannelijk geslacht, een meisje is behulpzaam bij de bejaarden en gezinszorg, waarvan ik ook 3 uur in de week hulp ontvang, ze is getrouwd met 'n zoon van Hendrik Hammen uit Balgoy en heeft ook weer 2 zonen, der zuster is getrouwd met 't vakman en woont in Uden in het vluchtelingen oord, die naam is nog over van de eerste wereldoorlog, de vluchtelingen van uit België hadden daar in barakken onder gebracht, van daar uit gingen die mensen in de omgeving op zoek naar werk om er wat geld bij te verdienen m'n vader had er ook 'n paar in 't werk, hij liet ze van die houtwallen ontginnen, die klossen die daar vanaf kwamen konden we goed gebruiken voor de kachel, want kolen waren in die tijd haast niet te krijgen.

### **Familie Geutjes**

Dan woonde er in 1920 'n Willem Geutjes die was getrouwd met Nel Peters. Nel van den zoeren Thies en woonde aan de Oude Kleefsebaan in 'n oud huisje dat eigendom was van Jan van de Burgt wat later toen Grad van Bartje van de " Schutsboom " weer naar de Merestraat bij zijn vader introk, kocht Geutjes dat huis van Grad van Bartje daar zijn Geutjes met Nel en een dochter hadden, zij gaan wonen. Na enkele jaartjes er gewoont te hebben heeft Willem Geutjes er zijn laatste adem uitgeblazen, daar bleef Nel met dochter Mina zitten 'n poosje daarna ging er ene Marinus Theunissen buurten en dat klikte meteen, Marinus zat toen in de Vogelzang ook alleen te koekeloeren, toen zijn Nel Peters en dochter Mina bij Marinus ingetrokken. Dat huisje de Schutsboom werd toen verkocht aan Harrie van Haare, die toen troude met Cato Martens 't huwelijk van Mina en Marinus brachten ook weer 'n stuk of 5 a 6 kinderen voort, Marinus en Moeder Nel zijn inmiddels overleden. Van hun woning is 'n dubbele woning gemaakt, 'n zoon van Mina met gezin woont bij in, helaas is die z'n vrouw door 'n nootlotig ongeval om 't leven gekomen.

### **Familie van Haare**

Er woonde in 1920 nog Jan en Betje van Haare, in 'n oud huis aan de Oude Kleefsebaan, 't waren Broer en Zus, hun ouders met de overige familieleden hebben in het laatste kwartaal van de 19de eeuw op de boerderij "de Zomp" gewoond, 't waren de eerste bewoners van de Zomp, die in 1876 gebouwd is door trouwerijen van de mannen en vrouwen van de van Haare's, bleven Jan en Betje nog over die met z'n tweetjes de boerderij bewerken konden, die zijn toen naar dat oude huis aan de Oude Kleefsebaan gaan wonen en hebben altijd den naam van de boerderij aan zich gehouden, zo worden ze vandaag nog gekend als Jan en Betje van de Zomp, zo ook Hent - Jan - Truis en Harrie van de Zomp.

### **Familie van Haren Rothsestraat**



*2014 Boerderij "t Roth", Rotsestraat 4*

Aan de Rotsestraat woonde in 1920 'n zekere Jac van Haren met Mieke hun kinderen waren Harrie - Johan - Piet - Frans - Toon - Jozef en Koos er waren 2 meisjes Marie en Haneke bij de mensen in Overasselt waren ze beter bekend met de naam van de boerderij waar ze woonde, zo ook Jantje van 't Roth en alle kinderen kregen ook de bijnaam van 't Roth.

Zoon Toon heeft toen hij trouwde, 'n nieuwe boerderij laten bouwen, ook aan de Rothsestraat, later verkocht aan familie Gerrit Hoekman uit Zwolle, en nu bewoond woord door de familie Kouwenberg-Theunissen.

### **Familie van Haren Lokheuvelseweg**

Op de Lokheuvelseweg woonde toen ook een familie van Haren. Huub van Haren, z'n vrouw was een zuster van Bertus van Uden, van de Loksheuvel, de helft van de kinderen waren in 1920 al getrouwd er was toen nog thuis, Toon - Jan - Lena - Nel en Marie. Toon trouwde met Miet van Dorens Theunissen, ze was 'n zus van Pater Beda en boude samen 'n nieuwhuis aan de Lokheuvelseweg waar thans zoon Thee nog woont. Jan is naar Neerbosch gaan wonen en Lena trouwde met Toon Arts en ze bouwde 'n nieuw huisje in de Vogelzang waar ze zijn gaan wonen. Marietje trouwde met Jan Geurts uit Malden en zijn met zus Nel op "Den Huifkar" blijven wonen. Jan Geurts was in de oorlogsjaren bij de controledienst, bij de boeren in deze streek was hij niet de makkelijkste. Ze zijn nadien in Malden gaan wonen en verkochten de Huifkar aan 'n schoonzoon van broer Toon,

zodat het weer 'n van Haren werd.

Huub van Haren z'n vrouw was An Loeffen, de dochter van Hent Loeffen en Cica Stoots en die woonde op de Ewijkseweg.

### **Familie Hendriks**

De een familie woonde aan den Ewijkseweg, de kinderen waren in 1920 al grotendeels uitgevlogen, die man voorzag zich met z'n gezin in zijn levens ondehoud naast zijn bedrijfje met allerlij bijbaantjes zo ook in den herft wanneer de aardappelen geroid waren kocht hij die op en die moesten dan in 't schip op den los en laadwal op de Maas bij den Tempel geleverd worden. En rond de Sint Nicolaas tijd reed hij met z'n hondenkar naar bakkerij Derks waar hij die kar vol speculaas laden en zo langs de huizen ging venten, daar door kreeg hij die bijnaam van Manus Mop.

't Was nog al 'n groot gezin, ik heb ze niet allemaal gekend, maar Jan - Toon - Truus - Nel Fien - Herman en Mina. Toen ik in 1937 troude en aan de Oude Kleefsebaan ging wonen, dat grensde aan de Meerestraat en daar in woonde Jan met z'n gezin, daar hij klein van stuk was noemde ze hem Jantje van Manus, z'n vrouw kwam van Hatert haar naam was Caspers en totaal telde 't gezin 10 kinderen, een zoon en 9 meisjes, de zoon was weer Herman de meisjes zijn Anna - Nel - Fien - Marietje - Truus - Tina - Jo - Tonnie - Pieta.

Anna en Tina hebben voor 't religieus leven gekozen. Anna na heel wat jaren in de Missie door gebracht te hebben verblijft thans in Rotterdam en Tina verblijft in Oorschot (NB) Anna was in de Mobilisatietijd z'n meisje van 'n jaar of 12, die hield m'n vrouw gezelschap en verbleef s'nachts ook bij ons zodat die er ook niet alleen was, want ik zelf was ik onder de wapenen waarna in 1940 de oorlog volgde 't was 'n moeilijke tijd maar met veel burenhulp vooral van vader Hendriks en Piet Thelozen hebben we 't er toch weer goed afgebracht.

De andere kinderen van Hendriks 1 meisje is in Overasselt gebleven en 1 in Nederasselt, de rest is over Nederland verspreid van

Tilburg tot ver in den achterhoek.

### Familie Hermsen



2014 "De Molenberg", Oude Kleefsebaan 25

Op de boerderij de "Molenberg" aan de oude Kleefsebaan woonde in 1920 'n familie Hermsen, 2 broers en 2 zussen. Wim-Dores-Doortje en Hanna in den nazomer van 1921 ging Dores z'n heil zoeken aan den oeven van de Maas bij 't pootje baden is hij toen verdronken.

De boerderij werd voor dat drietal toen te groot en samen besloten ze 't bedrijf in tweeen te splitsen op de eene westelijke helft werd een nieuw huis gebouwd waar dat drietal toen zijn gaan wonen de oude boerderij werd verkocht aan Gerrit Jetten. De familie Hermsen hadden aan den overkant van de straat ook nog 'n stukje grond liggen genaamd de 6 akkers daar stamt de Zesakkerlaan nog vandaan. De familie Hermsen zijn de een na de ander overleden. Eind der 40 tigerjaren was de laatste aan de beurt, ik heb er met kar en paard zo als toen in die tijd gebruikelijk was naar de kerk en de laatste rustplaats gebracht. Nu word die nieuwe boerderij bewoont door 'n nichtje van de familie Hermsen die weer getrouwd is met Henk Vink die er 'n groot loonbedrijf op gestart is. Hendrik en z'n vrouw wonen er nog steeds en genieten van hun oude dag.

't Bedrijf is overgenomen door zoon Jan die ook weer voor opvolgers gezorgd heeft en zo gaan we maar verder.

### Familie Hubers

Aan den Donderbergweg woonde nog 'n familie Hubers. Jan en z'n vrouw die van Malden kwam heete met haar meisjesnaam Gerrits die hebben daar 'n groot gezin opgebouwd maar daar is vandaag in Overasselt niets meer van over.

### Familie Jacobs



2011 "Munnikhof", Ijkelaarstraat 1

Op een van de oudste boerderij in Overasselt genaamd den "Munnikhof" woond 'n familie Jacobs, Jan van Jupke z'n vrouw was 'n Dina Peters afkomstig uit Nederasselt, samen hebben zij 4 zonen voortgebracht, Grad - Koos - Johan en Bertus, Koos was't eerste getrouwd met 'n dochter van Tieske Faasen en woonde in 1920 in Escharen, z'n vrouw is veel te vroeg overleden, twee dochters waren er geboren 'n Marie en Dien op de boerderij bij Jan van Jupke hadden ze 'n dienstbode ze heten Door Poelen die is later met Koos Jacobs getrouwd uit dat 2 de huwelijk werden weer 2 kinderen geboren maar nu 1 zoon en dochter Jan en Door toen na 'n tijdje Koos van Jupke was overleden en de twee meisjes Marie en Door getouwd zat Door Poelen met haar eigen twee kinderen Jan en Door weer alleen. Daarna is Jan van Haren 'n zoon van Toon van Haren en Miet Theunissen , er gaan beurten en 't klikte zo dat hij na 'n poosje met dochter Door trouwde, voor die 't was in 1952 is bij 'n kort maar hevige onweer er de bliksem ingeslagen en trof daarbij Door

Poelen dodelijk, Jan van Haren en dochter Dora zijn inmiddels beiden overleden na dat ze 'n groot gezin hadden voortgebracht een van hun kinderen woont nu nog z'n gezin in de boerderij die Koos van Jupke heeft laten bouwen.

'n Tweede zoon van familie van Jan van Jupke genaamd Grad die trouwde in 1927 met 'n meisje uit Malden. 't Transportbedrijf van huis uit heeft hij voortgezet wat toen nog met paard en wagen was na z'n trouwen is hij met 'n vrachtwagen begonnen z'n vrouw was Allegonda Gommers de oudste zuster van mijn vrouw uit dat huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1 zoon en 3 dochters, Jan- Gontje-Dien en Tinie. Jan en z'n vrouw wonen nog in 't geboorte huis maar 'n kleinzoon van Grad runt thans 't bedrijf.

Dan was er nog Bertus ook 'n zoon van Jan van Jupke die heeft z'n wederhelft gezocht in de Langenboom op de grens met Zeeland daar woonde 'n weduwe met haar dochter op 'n boerenbedrijf daar heeft Bertus z'n intrek gevonden, uit dat huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 zoon en 2 meisjes, 1 van de meisjes heeft kennes gekregen aan 'n boerenzoon die nu de boerderij voortzetten, 't tweede meisje is naar Schaijk op 'n boerderij terecht gekomen de zoon is bij de CHV in Vechel te werk gesteld en woont met z'n gezin op 'n bedrijfje ook aan de Langenboom.

Bertus z'n vrouw is al enkele jaren dood en Bertus verblijf in 'n verzorgingshuis in Mill hij is de eenigste van de Jupkes die nog in leven is.



*Ca 1935 Johan Jacobs en Miëna van Dreumel*

Dan was er ook nog Johan van Jupke, die Johan is 't langst op de boerderij de Munnikhof gebleven, waar dan ook in 1954 gestorven is. Hij was getrouwd met m'n oudste zuster Mina van Dreumel uit dat huwelijk werden 5 kinderen geboren, 2 meisjes en 3 jongens, Truus en Marietje. Jan-Thé en Ardi. Mina z'n vrouw verblijft thans in 't verpleeghuis Malden-burg in Malden en wordt 15-03-1997, 93 jaar hun oudste dochter is al heel wat jaartjes dood die was getrouwd met Leo van Summeren en liet hem achter met 5 kleine kinderen.

De oudste zoon die getrouwd is met Dora van Lubeek uit Hernen, bewoond nu nog de boerderij de Munnikhof dat gezin is kinderloos gebleven. De tweede zoon is in loondienst gegaan en getrouwd met Mientje Beelen uit 't nabuurige Heumen ze hebben samen 'n mooi gezin opgebouwd van die kinderen zijn er alweer verschillend getrouwd.

Dan hebben we nog Adie de jonste van de zonen die is getrouwd met Tonnie van Dijk 'n meisje uit Overasselt samen hebben ze 'n gezin opgebouwd 3 kinderen, 1 zoon en 2 meisjes, hun houden zich bezig met 't kweken van champignons<sup>17</sup> wat naar 't schijnt 'n goede bisnis is.

Dan woonde er aan de Valkstraat Andries Jacobs, die z'n vrouw kwam van Balgoij haar naam was Schamp, ze woonde tegenover de protestantekerk, naast de begraafplaats, daarom hadden ze die bijnaam van de Kerkhof. Die ouders zijn allang dood, er waren 1 dochter en 2 zonen, den oudste was getrouwd met Pieta Jilissen die zijn beiden overleden, de tweede zoon was getrouwd met Stien van de Ligt uit Wanroij en Marie was getrouwd met Piet van de Ligt. Piet en Marie hebben gewoond aan de Valkstraat 6 waar thans zoon Antoon nog woond.

---

<sup>17</sup> Schoonenburgseweg 24

### **Familie Jacobs Vogelzang**

Nu gaan we over naar de naam Jacobs in de Vogelzang woonde, een weduwe Jacobs met zoon Martien, die hadden den bijnaam "de Supper" die zoon trouwde met 'n meisje uit Linden, die nieuwe vrouw kon met haar schoonmoeder niet goed overweg en naar 'n paar jaartjes is ze door heimwee en verdriet overmand daar ergens in de buurt te water geraakt en verdronken. Enkele jaartjes daarna is die schoonmoeder ook overleden, toen zat Martien weer alleen, maar door hulp van z'n zuster die in Mill woonde is hij aan z'n tweede vrouw begonnen. Uit dat huwelijk zijn weer wat kinderen geboren 'n paar waren er bij die geestelijk en lichamelijk gehandcept waren. Martien z'n vrouw en 'n paar van hun kinderen zijn ook al weer overleden. een meisje dat met een van hun zonen getrouwd was woont nu nog steeds in 't huisje van de Supper.

### **Familie Janssen Valkstraat**

Mathus Janssen woonde met z'n vrouw en kinderen aan de Valkstraat op hun boerderij 't waren in 1920 al bejaarde mensen, in de zomer als 't mooi weer was zaten ze buiten in de schaduw uit de wind in 'n paar rieten stoelen, ze werden door tantes Antje en oome Piet heerlijk verzorgt, 'n ander meisje had haar intrede gedaan in 'n klooster. 3 zonen waren de grens over getrokken want er was veel geld te verdienen bij de Duitsers. Een van de 3 was getrouwd dat was Johan. Gerrit en Willem zij altijd vrijgezel gebleven, dan was er nog Toon die woonde in Escharen, die Johan reed toen der tijd al op 'n motorfiets waar hij dan ook in Nederasselt op 't kruispunt dodelijk is verongelukt.

Hoe groot 't gezin was is me niet bekend. Bij Toon in Escharen waren een stuk of 6 kinderen, toen hij z'n vrouw door de dood moet afgeven, heeft tante Antje 2 de jongste meisjes bij zich genomen. Toen Toon weer hertrouwd was heeft ze er weer eentje af moeten staan maar Annie is altijd bij haar mogen blijven ze zijn nu in middels beiden overleven.

Toen Piet al wat ouder werd is hij 'n keer gaan buurten op de Waaij bij Marie Peters die daar Jan Arts liefdevol verzorgt had en die goede man had geen erfgenamen, daarom liet hij z'n boerderijtje na aan z'n huishoudster uit dankbaarheid bij z'n overlijden. Wat later is Piet en Marie Peters getrouwd, lang hebben ze niet meer op de Waaij gewoond.

Toen Bertus Wintjes 'n broer van Koos en Karel en z'n vrouw kort na elkaar stierven kwam dat huis aan de Hoogstraat 27 vrij. Dat heeft Piet toen gekocht na 'n tijdje zijn ze toen naar het dorp gaan wonen. Waar thans zoon Gerrit met z'n gezin nog woont. Toen de economiese toestand in Duitsland slechter werd en het geld wat, hun daar op de bank hadden zo goed als waardeloos was zijn ze beiden weer naar Overasselt gekomen en vonden weer onderdak bij Tante Antje, maar die twee werden ook al 'n dagje ouder en Willem door ziekte en de Duitse toestand niet kon verwerken is eindelijk in Venraij<sup>18</sup> terecht gekomen, toen zat Antje met Annie en oom Gerrit en die oom kan 't werk op 't bedrijf niet meer aan, in goed overleg is toen besloten om 't bedrijf over te doen aan zoon Gerrit zoon van Toon 'n broer van Antje en oom Gerrit die zoon van Toon had toen kennes aan 'n meisje uit Wijchen, 'n Anna Uijen die zijn in 1947 getrouwd en zijn er bij in komen wonen, tante Antje met Anna zijn dat opvolgend jaar toen hun huisje aan de Kon. Julianastraat 3 klaar was daar weer ingetrokken en zijn daar beide overleden Gerrit en Anna hebben aan de Valkstraat 13 ook weer 'n gezin gesticht er werden 1 dochter en 4 zonen geboren. Gerrit is ook alweer 'n jaar of drie dood. z'n vrouw met de jongste zoon woont nu in het huis, dicht bij de kerk. 't Meisje met 'n zoon wonen in Oss. Tonny in Hees bij Oss en Henk in Nijmegen.

---

<sup>18</sup> Psychiatrische inrichting



### Familie Janssen Donderbergweg



*Boerderij "t Heitje", Donderbergweg 12. Gesloopt 1990*

Nu nog Janssen die woonde aan den Donderbergweg die hadden de bijnaam van Laban, daar wonen in 1920 2 gebroeders er zullen er wel meer geweest zijn maar zijn maar die hadden Overasselt al verlaten Piet is nog lang op de boerderij 't Heitje blijven wonen en trouwde met 'n meisje uit Siebegewald, op hun oude dag hebben ze nog 'n nieuw huisje in de buurt van de boerderij gebouwd de oudste zoon trouwde en zette 't bedrijf voort met zijn vrouw die van Beuningen kwam. De tweede zoon is met z'n ouders meegegaan naar 't nieuwe huis en is nog steeds vrijgezel gebleven, er waren ook nog 'n paar dochters waar die gebleven zijn is me niet bekend .

### Familie Janssen Kasteelsestraat



*2014 Hibma Hoeve, Kasteelsestraat 12*

De tweede Janssen is, Janssen van 't Kasteel, in 1920 woonde er 3 kinderen van daar de Kasteelsestraat vroeger was 't de vediek<sup>19</sup>. Die drie zijn ongeveer gelijk getrouwd 't meisje is de Waal over gaan

<sup>19</sup> Veedijk was de oude naam van de Kasteelsestraat

wonen Wim met z'n vrouw Mies tegenover de kerk en Hendrik is op de boerderij gebleven, waar nu Jan en Wim nog wonen.

### Familie Janssen den Heum

Dan gaan we over naar Janssen, bijnaam "den Heum". Jan zat aan den Donderbergweg z'n vrouw was 'n zuster van Hopman uit Malden, daar waren 5 kinderen een zoon was zwaar lichaamelijk gehandicapt. Ouders en kinderen zijn meestal overleden, dan was er 'n Wim Janssen of Wim den Heum. die woonde aan de St. Walrickweg in 'n klein wit huisje en die verkocht er toen al bier, op 'n uithangbord had hij geschreven, te koop flessen bier, daar is nu restaurant St.Walrick verzezen.

### Familie Janssen Bonenhof



*2008 De Bonenhof, St. Walrickweg 15*

Dan hadden we Janssen van den "Bonenhof". Cornelus zat op die boerderij nabij de Diervoort. Herman waar thans Grad Megens woont en Piet die met Let Danen was getrouwd en vroeg gestorven is en Let met 2 dochters achterliet, waar later Cobes Groenen mee is getrouwd, van de meisjes is me niets bekend.

## Familie Janssen van de Park



1968 "Kleine Park, Parksesteeg 5"<sup>20</sup>

In de Hei woonde nog twee verschillende familie Janssen. Eerst van Janssen de Park, in de vorige eeuw waren ze de bewoners van de boerderij "de Park" aan de Parksesteeg, in 1920 woonde Bertus Janssen met z'n gezin aan den Heideweg z'n vrouw meisjes naam was Lies Festen er waren nog al wat kinderen de vrouwen van Sjef Peters en van Janus Valks waren er twee dochters van, den oudste zoon was Hannes die is 101 jaar oud geworden en is altijd vrijgezel gebleven.



1967 Heideweg 10<sup>21</sup>, Bertus Janssen

<sup>20</sup> Nu Ger van Galen

<sup>21</sup> Nu Machteld Meij

Dan was en Frans die was getrouwd met Hanneke Tax en die is ook 97 jaar geworden, hun zoon is op jonge leeftijd gestorven, 3 meisjes zijn nog in leven, een was met Jan Beelen getrouwd die Jan is ook overleden, een is er bij Thé Dinnessen op den Hessenberg ingetrouwd en een met Jan van Dores Theunissen getrouwd.

Marinus Janssen die was met Anna Derks getrouwd die hadden 3 dochters, waar die gebleven zijn is me niet bekend en dan nog Wim die Mina Kamps was getrouwd, waar ook Hannes bij in huis was, 'n zoon van Wim en Mina woont nu op 'n ruilverkavelings boerderij in 't Overasseltsbroek.

Aan den Heideweg woonde ook nog 'n broer van den vader Bertus Janssen ene Wim Janssen of tewel Wim van de park, die was getrouwd met Stien de Zwart 'n oude liefde van m'n vader. Dat huwelijk bracht voort 1 dochter en 4 zonen, Anna-Jan-Koos-Ton en Bertus.

Hier eindigen de familiekronieken van Wim van Dreumel. Hij overleed vroegtijdig in 1997. Zijn plan om alle Overasseltse families te beschrijven stakte halverwege.



Colofon:

Dit bulletin is een uitgave van de Werkgroep  
Historie Worsum, opgericht in 2004.

[www.erfgoedheumen.nl](http://www.erfgoedheumen.nl)

[www.overasseltpromotions.nl](http://www.overasseltpromotions.nl)

Leden: Piet Arts, Piet van Casteren,  
Grad Gerrits, Harrie Joosten,  
Jo Loeffen, Ton van Raaij,  
Piet van Zuijlen, Sjef Klabbers

Correspondentie:

Harrie Joosten

Worsumseweg 3

6611 KT Overasselt

T 024-6221644

E [harrie.f.p.joosten@freeler.nl](mailto:harrie.f.p.joosten@freeler.nl)